

't Rondje van meneer Pastoor



WANDELROUTE (13KM)

Met 't rondje van meneer pastoor, loop je langs een aantal belangrijke religieuze plaatsen in Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. Loop langs kerken, kapellen (waaronder de schilderachtige st. Jozefkapel van Biest-Houtakker) en langs 'de zeven lindekes' waar volgens de legende uit 1643 een heus mirakel geschiedde.

't Rondje van meneer Pastoor volgt de volgende wandelknooppunten:

START – 23-67-68-54-52-78-77-56-3-62-63-26-28-15-1-2-29-24-22-23 - EINDE



1. Je begint deze wandeling op knooppunt 23. Van daaruit wandel je naar knooppunten 67 en 68 waar je de Onze-Lieve-Vrouwe Zoete moeder gods kapel treft ter ere van het wonder dat daar in 1643 bij de bevertbrug werd waargenomen.
2. Vervolg de route naar knooppunt 54 en 52 en loop langs de rand van natuurgebied Annanina's rust. Op weg naar knooppunt 78 tref je de oorlogskapel Maria Troosteres der bedrukten, gebouwd als dank voor het opvangen van zestig Amsterdamse kinderen in de hongervinter in 1945.
3. Vervolg je weg naar knooppunten 78, 77 en 56 om te arriveren in het historische centrum van Hilvarenbeek waar de katholieke Sint Petrusbanden kerk boven je uittorent. Aan de andere zijde van het vrijthof vind je ook de protestantse Andreaskerk.
4. Op weg naar knooppunt 3 loop je langs de nog in gebruik zijnde molen de doornboom. Een stuk verder, alweer uit de kom van Hilvarenbeek tref je de Onze-Lieve_vrouw van de Voort kapel, een vroegere bedevaatsplaats voor 'koortslidders'.
5. Via knooppunten 62 en 63 wandelt u over de houten 'golden gate' fietsers en voetgangersbrug over de N269 die Tilburg en Reusel verbind. Vervolgens wandelt u richting knooppunten 26 en 28.
6. Aangekomen bij knooppunt 28 wandelt u een stukje richting knooppunt 15 tot u aan uw linkerhad de pitoreske st. Jozefkapel treft. Na het bezoek wandelt u weer terug richting knooppunt 28.
7. Via knooppunten 1, 2, 29, 24, 22 en 23 arriveert u weer terug bij Bezoekerscentrum Buitengewoon.

Deze wandeling is ongeveer 13 kilometer lang en start bij knooppunt 23, bij bezoekerscentrum Buitengewoon in het centrum van Biest-Houtakker. Daar kun je ook parkeren.

Op de route passeer je twee kerken en drie kapellen. Voor wie op tijd wil bijkomen, voert de route u zeer regelmatig naar plaatsen waar naast religieuze ook culinaire inspiratie kan worden opgedaan.